

episode 1 naamloos geweld-

de bruidegom vergist zich
in het naamloos geweld

zijn haastig paard
wankelt

de verdwaalde kogel doet de rest

de zon beseft haar ondergang
laat wolken verbloemen
dat waarheid zinloos is

de nachtvogel weet wel beter
cirkelt zich boven
woeste kreten
en dof gesteun

verstijfde vingers
omklemmen
met dodelijke lust

de uitzichtloze last

episode 2 zo en-

en als ik dan wakker word
zo ik al sliep
zo ik al op weg was

je al had ontmoet
in die diepe zucht
van niet-wetend verlangen

zo ik al naar je keek
en zachte streling
verrassend zachter werd

zo
soms zomaar
en mogelijk voor even
onze verhalen
van elkaar werden

zo houd ik van ons

zo houd ik ons

ineen

zo en-

episode 3 kinderlijke waanzin-

Het verhaal terugdraaien
heeft geen zin

immers
de enige weg
naar de zwarte zee

is bergopwaarts
weg van het verlaten dal

in kinderlijke waanzin

beweegt de dirigent
de toon in de muziek

speelt zijn zoon
het leven

waaraan we niet ontkomen

ik houd van je
dank voor alles
mama-

vrij verdicht naar mikhael y lermontov
caucasica concert 9 juni, 2013
harry b van velsen